

# **DE BETEKENIS VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER JEZUS**

**RUDI HAKVOORT**

Hij nu leidde hen uit naar buiten tot aan Bethanie; en Hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel.

(Lukas 24:50-51 TEL)



## Jezus komt als mens in de hemel

De hemel, de hemel is van de HEERE,  
maar de aarde heeft Hij aan de  
mensenkinderen gegeven.

(Psalmen 115:16 HSV)

## Jezus keert terug als Zoon van de Vader

En nu, verheerlijk Mij, U, Vader, bij Uzelf  
met de heerlijkheid die Ik bij U had  
voordat de wereld was

(Johannes 17:5 TEL)



# 1. De hemelse Heer is de oorzaak van onze behoudenis

En volmaakt geworden is Hij voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, door God begroet als hogepriester naar de orde van Melchizedek.

(Hebreeën 5:9-10 TEL)

Daarom kan Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden. Want zo'n hogepriester paste ons ook: heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden.

(Hebreeën 7:25-26 TEL)

Want er is een God en een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus

(1 Timotheüs 2:5 TEL)

Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

(Johannes 16:7 TEL)

## 2. Jezus verschijnt in de hemel voor ons

Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons

(Hebreeën 9:24 TEL)

Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt.

(Romeinen 8:34 TEL)

Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Een die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.

(Hebreeën 4:14-16 TEL)

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

(1 Johannes 2:1 TEL)

### 3. Er is een mens in de hemel die ons begrijpt

U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen.

Want en Hij die heiligt en zij die geheiligt worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen.

Daarom moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en trouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om voor de zonden van het volk verzoening te doen. Want waarin Hijzelf geleden heeft toen Hij verzocht werd, kan Hij hun die verzocht worden te hulp komen.

(Hebreeën 2:7,11,17-18 TEL)

Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Een die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.

(Hebreeën 4:15-16 TEL)

Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

(Hebreeën 12:2 TEL)

## 4. Er is een mens voor wie iedereen zich moet buigen

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.

(Filippiërs 2:9-11 TEL)

Zoveel meer geworden dan de engelen als Hij uitnemender naam geerfd heeft dan zij.

(Hebreeën 1:4 TEL)



## 5. Jezus wacht op de vervulling van Gods beloften

Die aan Gods rechterhand is, heengegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

(1 Petrus 3:22 TEL)

Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan, totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten.

(Hebreeën 10:12-13 TEL)

Hij echter, vol van de Heilige Geest, staarde naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods rechterhand.

(Handelingen 7:55 TEL)

Die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente,

(Efeziërs 1:20-22 TEL)

En heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus,

(Efeziërs 2:6 TEL)



## 6. Jezus ontvangt straks het koningschap over de aarde

Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

(Daniël 7:13-14 NBG)

En ik zag op de rechterhand van Hem die op de troon zat een boek, van binnen en van achteren beschreven, met zeven zegels verzegeld. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen of het bezien.

En ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. En een van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen.

En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van oudsten een Lam staan als geslacht; het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven Geesten van God, uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon zat.

(Openbaring 5:1-7 TEL)

## 7. Jezus komt terug

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

(Handelingen 1:9-11 NBG)

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

(Johannes 14:2-3 TEL)

Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde...

(Zacharia 14:3-4 NBG)

En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht:

- ✓ Hij die geopenbaard is in het vlees,
- ✓ gerechtvaardigd in de Geest,
- ✓ gezien door de engelen,
- ✓ gepredikt onder de volken,
- ✓ geloofd in de wereld,
- ✓ opgenomen in heerlijkheid.

(1 Timotheüs 3:16 TEL)

