

Bijbelstudie
25 juni 2023

Elia in 1 Koningen 17-18 en Jakobus 5:17

Jakobus en het gebed van Elia

1 Koningen 17:1 ↔

1 Koningen 18:1 ↔

Jakobus 5:17

Elia was een mens net zoals wij

en hij deed een vurig gebed

dat het niet zou regenen,

en het regende niet op de aarde,

drie jaar en zes maanden.

En hij bad opnieuw,

en de hemel gaf regen en de aarde

bracht haar vrucht voort.

Elia in 1 Koningen 17-18 en de brief van Jakobus

Het waarom!

1 Koningen 18 : 17-18

De brief van Jakobus in vogelvlucht:

Jakobus spreekt over de levenswandel van de gelovige.

Jakobus 1 spreekt over verzoeking en beproeving.

De brief van Jakobus in vogelvlucht:

Jakobus spreekt over de levenswandel van de gelovige.

Jakobus 1 spreekt over verzoeking en beproeving.

Jakobus 2 spreekt over de armen en de rijken en koppelt het geloof aan de werken.
Het geloof blijkt uit de werken en uit de werken blijkt het geloof.

De brief van Jakobus in vogelvlucht:

Jakobus spreekt over de levenswandel van de gelovige.

Jakobus 1 spreekt over verzoeking en beproeving.

Jakobus 2 spreekt over de armen en de rijken en koppelt het geloof aan de werken.
Het geloof blijkt uit de werken.

Jakobus 3 spreekt over wijsheid en levenswandel.

De brief van Jakobus in vogelvlucht:

Jakobus spreekt over de levenswandel van de gelovige.

Jakobus 1 spreekt over verzoeking en beproeving.

Jakobus 2 spreekt over de armen en de rijken en koppelt het geloof aan de werken.
Het geloof blijkt uit de werken.

Jakobus 3 spreekt over wijsheid en levenswandel.

Jakobus 4 spreekt over vriendschap met de wereld, vijandschap tegen God en over weerstand bieden tegen de duivel en over hoogmoed en nederigheid.

De brief van Jakobus in vogelvlucht:

Jakobus spreekt over de levenswandel van de gelovige.

Jakobus 1 spreekt over verzoeking en beproeving.

Jakobus 2 spreekt over de armen en de rijken en koppelt het geloof aan de werken. Het geloof blijkt uit de werken en uit de werken blijkt het geloof.

Jakobus 3 spreekt over wijsheid en levenswandel.

Jakobus 4 spreekt over vriendschap met de wereld, vijandschap tegen God en over weerstand bieden tegen de duivel en over hoogmoed en nederigheid.

Jakobus 5 spreekt over de rijken en hun dwaalweg, over geduld en volharding tot de komst van de Heer. Ben je zwak, ga naar de oudsten om hulp. En als iemand van zijn dwaalweg terugkomt, is hij gered.

Jakobus 5:13

Is iemand onder u in lijden (*verdrukking**)?
(*het woord betekent eigenlijk: kwaad lijden*)

Dan moet hij bidden.**

Is iemand vrolijk?

Dan moet hij zingen.**

* *dit woord komt 4x in de Bijbel voor.
3x in Timotheüs en 1x hier in Jakobus.*

** **gebiedende wijs. Het is een opdracht.**

Jakobus 5:14

Is er iemand onder u ziek (zwak)?

(het woord betekent eigenlijk: zonder kracht)

Dan moet hij de oudsten van de gemeente bij
zich roepen en hem met olie zalven in de
Naam van de Heer.**

**** gebiedende wijs. Het is een opdracht.**

Jakobus 5:15

15 En het gelovige gebed zal de **zieke (vermoeide)*** behouden (σώζω 'sozo = *redden*) en de Heere zal hem *weer oprichten (opstaan, opwekken)*. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

** Dit woord komt 3x voor in de Bijbel.*

Hier in Jakobus - de zieke

Hebreeën 12:3 - verzwakt

Openbaring 2:3 - moe worden

Jakobus 5:15

15 En het gelovige gebed zal de zieke (*vermoeide*) **behouden** (σώζω 'sozo = *redden*)* en de Heere zal hem weer oprichten (*opstaan, opwekken*). En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

* σώζω 'sozo (*redden*) komt in Jakobus 5x voor, waarvan 4x over de geestelijke *redding*.

1:21 ... dat uw zielen zalig kan maken.

2:14 ... kan dat geloof hem zalig maken.

4:12 ... Hij Die kan zalig maken en te gronde richten.

5:15 ... En het gelovig gebed zal de zieke behouden.

5:20 ... weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden.

Opm.: In de andere brieven gaat altijd over de redding van de ziel, behalve 1x in Judas, waar het gaat over de verlossing uit Egypte.

Jakobus 5:16

16 Belijd elkaar de overtredingen (*παράπτωμα* pa'raptoma) en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Romeinen 4 :25 Die om onze overtredingen (SVV: *zonden*) is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.

Romeinen 5 Het gaat hier over de overtreding tot de dood, en de genadegift door Jezus Christus.

Romeinen 11 Hier zegt Paulus dat de val (*overtreding*) van Israël de redding voor de heidenen is geworden.

Galaten 6:1 Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand *weer* terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.

Hebreeën 6 :6 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht geweest zijn, en *afvallig* (*parapipto*) worden, *weer* opnieuw tot bekering te brengen,

Elia in 1 Koningen 17-18 en de brief van Jakobus

Jakobus 5:17-20

17 Elia was een mens net zoals wij
en hij deed een vurig gebed
dat het niet zou regenen,
en het regende niet op de aarde,
drie jaar en zes maanden.

18 En hij bad opnieuw,
en de hemel gaf regen

en de aarde bracht haar vrucht voort.

19 Broeders, als iemand onder u
van de waarheid is afgedwaald
en een ander doet hem terugkeren,
20 weet dan dat hij die een zondaar
van zijn dwaalweg doet terugkeren,
een ziel zal redden van de dood en
een menigte van zonden zal bedekken.

Israël was afgedwaald
van de waarheid

en

dit is blijkbaar ook het geval bij de
zwakke broeder/zuster
in deze brief.

En zoals Israël terug moest
keren tot de Waarheid

zo is het ook belangrijk dat de
afgedwaalde en zwakke onder ons
terugkeert naar
Jezus Christus,
de Weg, de Waarheid en het Leven.

Einde
Bijbelstudie
25 juni 2023